

Έργα και Ημέρες της Κοινωνίας της Γνώσης



Ειδική Πληροφοριακή Έκδοση

Δωρεάν Διανομή



Η ΑΡΧΗ: Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ, ΟΠΩΣ Η ΑΓΑΠΗ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΑΣ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Πάντα ήθελα να γράψω βιβλία για τους ανθρώπους, που να τους δίνουν πραγματική βοήθεια όταν την χρειάζονται, μια ανάσα δροσιάς στις δύσκολες ώρες και μια στήριξη που δεν θα τους προδώσει.

Όλοι χρειαζόμαστε στην στήριξη για να προχωράμε στην ζωή μας. Σε κοινωνία ζούμε και μια κοινωνία μας εντάσσει στους κόλπους της με όλα τα συστήματα, θεσμούς, νόμους, ηθική, διδάγματα και ανθρώπους, που μας περιστοιχίζουν.

Όμως, όλα αυτά είναι άνευ λόγου και άνευ σημασίας, αν δεν υπάρχουν δίπλα μας οι **σωστοί άνθρωποι**, γιατί μόνο μέσα από την επικοινωνία με αυτούς, γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω.

Αυτή ήταν μια μεγάλη αλήθεια που είχαν καταλάβει οι Έλληνες. Η κοινωνία διαμορφώνει τον άνθρωπο και αυτός την διαμορφώνει με τα έργα του. Όμως, η κοινωνία είναι άνθρωποι και ως άνθρωπο πρέπει κανείς να εννοεί και τον εαυτό του. Ως άνθρωπο φορέα κοινωνικής αλλαγής που όμως χρειάζεται την δική του στήριξη, μέσα στην κοινωνία, για να ζήσει και να δημιουργήσει.

Δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να το επιτύχουμε αυτό, άλλοτε η αόριστη «**κοινωνία**» μας τραβάει στις επιδιώξεις της, και άλλοτε εμείς σαν «**άνθρωποι**» δημιουργούμε κλειστά συστήματα αντιλήψεων και απόψεων.

Πρέπει να αλλάξουν και τα δύο. Όταν λέμε «κοινωνία» να αντιλαμβανόμαστε και τον εαυτό μας μέσα σε αυτήν και όταν λέμε «άνθρωπος» να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως ευρύ δίκτυο αντιλήψεων, απόψεων και προσδοκιών.

Κάτι τέτοιο όμως, χρειάζεται επείγοντως μεταγγίσεις.

Κάποιοι πρέπει να μας μεταδώσουν αγάπη, σοφία, δύναμη, γιατί ανάμεσα μας έχουν σωθεί πια όσα αποθέματα είχαμε.

Τα καταναλώσαμε και επελάσαμε ως άλλο παλιρροϊκό κύμα, στις καταναλωτικές συνήθειες άλλων λαών, να τις απορροφήσουμε όλες και να πνίξουμε μέσα σε αυτές τις υγιείς φωνές του πολιτισμού του δικού μας, που λέει, όλα με μέτρο παιδιά, **για να είναι μέτρον πάντων ο άνθρωπος**, να μην μας καταπίνουν αυτά, αλλά πάνω σε αυτά να επιβαλλόμαστε με το σθένος της διανοίας το εκπληκτικό, που θα μας μεταγγίσουν πάλι οι πρόγονοί μας.

Ναι, πράγματι, δεν είναι απλά τα βιβλία αυτά που κατάφερα να φτιάξω. Είναι ουσία, δύναμη και ηθική, που έρχονται από άλλες διαστάσεις, εκεί που πάντα κατοικούν, δημιουργούν και εργάζονται τα πνεύματα των αγαθών μας προγόνων.

Είναι απίστευτο και δεν έχει ξανασυμβεί, **μια ολόκληρη Κοινωνία να υπάρχει εκεί πάνω στους αιθέρες**, συντεταγμένη κατά την ψυχή και ιεραρχημένη κατά την γνώση, που επιθυμεί να μεταγγίσει σε όσους το μπορούν, ένα μέρος από τις δικές της ιδιότητες.

Κουράστηκα και εγώ πολύ μέχρι να το πιστέψω.

Έγραφα πολύ και γράφω συνεχώς για πάνω από 15 χρόνια, για να έχω την τιμιότητα και το θάρρος το λογικό, να αναλάβω την ευθύνη απέναντι στον αναγνώστη και να πω «ναι, μην ανησυχείς, ζω μαζί τους πάνω από 15 χρόνια, είναι αυτοί που λένε, ευτυχώς, **η ωραία κοινωνία των Ελλήνων**, με τις αγαθές της ιδιότητες μοναχά, χωρίς πάθη και ανθρώπινη

μίση, χωρίς τίποτα μεταξύ τους χωριστικό, παρά μόνο την ενότητα που η Αγάπη φέρνει.

Στην ζωή μου είμαι Μηχανικός και Σύμβουλος για την Ανάπτυξη, αυτό σπούδασα και με αυτό το επάγγελμα έκανα πολλά, ελπίζω καλά έργα. Διατήρησα τις ιδιότητες αυτές, όλα αυτά τα 15 χρόνια, που γράφω χιλιάδες σελίδες συνεχώς για να μπορέσουν να συμπυκνωθούν τα λόγια.

Τα λόγια που είναι κατάλληλα για τον καθένα από εμάς για να μιλήσουν στην ψυχή του και να μεταγγίσουν σε αυτήν την ουσία αυτού που του μιλάει, μπορεί να είναι ο Ηρόδοτος αυτός, ο Πυθαγόρας ή ο Ιπποκράτης, δεν έχει σημασία αυτό, αξία έχει ότι υπάρχει ένας καλός Σύμβουλος, που μέσα από τα λόγια είναι ζωντανός, του μιλάει, συναινεί και τον παροτρύνει, ήσυχα με διάρκεια και με αγάπη πολλή, όση θα μπορούσε να δώσει και ένας ζωντανός άνθρωπος, που αγαπάει.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό, υπάρχει και κάτι παραπάνω. Ότι όλοι αυτοί, που ο καθένας για λογαριασμό του μιλάει, έχουν συναινέσει από την αρχή ότι μιλούν και μας απευθύνονται **ως Κοινωνία, ως μια Ψυχή** δηλαδή που έχει τις επιμέρους της εκφράσεις.

Έτσι ο λόγος τους δεν είναι αντιθετικός, είναι προσθετικός ο ένας στον άλλον, όταν διαβάσεις τον Ασκληπιό και μετά ακούσεις και τον Αρχιμήδη, γίνεται ακόμα πιο καθαρή η συμβουλή που ο καθένας δίνει, είτε αυτή είναι προσωπική, είτε αφορά σε ευρύτερα θέματα, αυτά που συνηθίσαμε να λέμε «κοινωνικά», δεν είναι όμως παρά μια ευρύτερη πτυχή των προσωπικών μας θεμάτων.



Σε αυτή την Συλλογή ακούγεται ο λόγος του **Αρχιμήδη**, είναι αυτός ως Μηχανικός ο πιο κατάλληλος να εξηγήσει την φύση της Αγάπης, που δεν είναι συναίσθημα αόριστο και επιλεκτικό, είναι ουσία και περνάει πάντα μέσα από τα καλά έργα, όποιος αγαπά εργάζεται για τον άνθρωπο, λέει μεταξύ άλλων, ο Αρχιμήδης.



Ακούγεται αυτοτελώς και ο λόγος του **Ασκληπιού** μας, που βρίσκει έναν παράγοντα σοβαρό που καταστρέφει τον άνθρωπο και τις κοινωνίες. Η κατάθλιψη λέει προκαλείται σαφώς από την έλλειψη διανοίας, από την έλλειψη πρόθεσης, δύναμης και διάθεσης δηλαδή να γίνονται καλά έργα, από αυτά που τον άνθρωπο υπηρετούν και τις κοινωνίες του προάγουν. Όμως, αν η Αγάπη έρθει ξανά, η κακή κατάσταση μπορεί να

αλλάξει, αρκεί η Αγάπη να προέρχεται σαφώς από τις ανώτερες διαστάσεις. Εκεί που ο Άνθρωπος κατοικεί αφού πια έχει γίνει πνεύμα και έχει αποβάλει διακαώς τα ανθρώπινα πάθη, έχοντας γίνει ευτυχώς καλός αγωγός για την Αγάπη, που πάντα προέρχεται από τον Θεό και όλους ο Θεός μας αγαπάει.



Παίρνει τότε θάρρος από όλα αυτά, το αγαθό γονίδιο που έχουμε στην Ψυχή μας, **Αλέξανδρος** λέγεται αυτό και είναι Μακεδόνας που Έλληνας έγινε από πρόθεση και επιβολή των καλών του δασκάλων, όπως αργότερα Έλληνες έγιναν πολλοί στην γη, χωρίς να έχουν εθνικότητα.

Το αγαθό γονίδιο αυτό της καθαρής ψυχής μας, αρχέτυπο λέγεται αυτό, έχει και αυτή την ονομασία, θέλει πάντα Δρόμους να ανοίγει μπροστά, αν από παντού φαινόμεστε κλεισμένοι, κάποιο σχέδιο θα βρει, κάποια απόφαση θα πάρει να βγούμε από το αδιέξοδο συλλογικά, αλλά και ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις.

Αυτό είναι που έχει αξία στην σημερινή εποχή. Ο Αλέξανδρος και η Εκστρατεία, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, όλοι να μετέχουμε στις ίδιες δυνάμεις, να βλέπουμε τον κόσμο πάλι αλλιώς, σαν κάτι που περιμένει εμάς για να το κατακτήσουν, κάθε Έλληνας έχει το γονίδιο αυτό, παντού στην οικουμένη.



Μετά έρχεται ο λόγος ο σωστός ενός από τους φιλοσόφους, όπου Έλληνας και ένας από αυτούς, αυτή είναι η υγιής Ψυχή μας. Αν σταματήσουμε να φιλοσοφούμε διαρκώς και να αναρωτιόμαστε για την ζωή μας, κάτι παθαίνει ο οργανισμός, δεν λειτουργεί καλά όπως και πρώτα, μια δυσθυμία, ένας οχετός γίνεται η ζωή από όπου ρέει και χάνεται ο εαυτός μας.

Ο **Επίκουρος** λοιπόν συμβουλεύει με γνώση και σοφία, η καινοτομία είναι σωστή μόνο όταν εδράζεται σε γερή βάση, να γνωρίζετε καλά την ψυχή ο καθένας την δική του, τι έχει μέσα της και τι επιθυμεί να κάνει στην ζωή του, τότε θα τον συμβουλεύσει σωστά ποιον δρόμο να πάρει στην ζωή του και τότε θα την ακούσει και αυτός και θα καταλάβει σωστά τα δικά της λόγια.

Η Ψυχή των Ελλήνων υπάρχει διαρκώς και εκφράζεται μέσα από την συλλογική τους διάνοια, αυτή όμως χρειάζεται να ζει και να ζει καλά και ο καθένας που αποτελεί δικό της μέρος, σαν ένα τεράστιο ψηφιδωτό, που εκτείνεται σε πολλές διαστάσεις, χρειάζεται όμως όλες τις ψηφίδες για να είναι σωστό, αν κάποια του λείπει δεν είναι εντάξει.



Φαίνεται πως για όλα αυτά μονόδρομος είναι η **Ειρηνική Επανάσταση των Διανοούμενων**, αρκεί να καταλαβαίνουμε την λέξη σωστά, τον διανοούμενο δεν τον κάνουν τα πτυχία, γίνεται διανοούμενος όποιος έχει αγάπη για την δουλειά, ουσιαστική αγάπη για την παιδεία, μορφώνει τον εαυτό του διαρκώς και επαναστατεί ενάντια στην πνευματική δουλειά, όπως άλλοτε οι πατέρες μας μια φορά έπαιρναν τα όπλα και πολεμούσαν τον δυνάστη.

Εμείς σήμερα έχουμε μια φορά την πένα και το πληκτρολόγιο και όλα τα συστήματα ανοικτά για να ακουστούν οι δικές μας απόψεις, αρκεί να μην θέλουμε να γίνουμε σε όλους αρεστοί, μια καλή συζήτηση απαιτεί διαφωνίες. Αρκεί να έχουμε καλή καρδιά και να αγαπάμε τον συνομιλητή μας, αυτά τα δύο είναι αρκετά για να πολεμήσουμε με το πληκτρολόγιο, ενάντια στην αμάθεια και στην ψευτιά, στην δυσώδη απαξία της διανοίας που ο καθένας διαθέτει και στο τέλμα που υπάρχει γενικά, όταν αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις και ο άνθρωπος παρασύρεται τελικά στην εύκολη γοητεία της όμορφης εικόνας.



Ο Λόγος είναι τελικά, ο λόγος είναι που θα μας δώσει πίσω την **Ψυχική** μας **Υγεία**, εδώ δεν εννοώ ότι ο άνθρωπος δεν είναι υγιής, μια χαρά είναι, πάντα όμως υπάρχει και το καλύτερα και για αυτό όλοι προσπαθούμε.

Καλύτερα λοιπόν, κάτι που να μας ανεβάζει και τι καλύτερο υπάρχει από αυτό από έξι βιβλία που δεν είναι ακριβώς βιβλία, το καθένα δίνει ενέργεια και καλές συμβουλές, σε όποιον θέλει να το διαβάσει.

Το πιο καλό όμως σε αυτά είναι πως είναι νέα τεχνολογία, τα λόγια είναι λίγα και καλά και δεν χρειάζονται επεξηγηματικές εκφράσεις.



Είναι σαν να διαβάζει κανείς 30 σελίδες γεμάτες με αποφθέγματα, που όμως δένουν μεταξύ τους και έχουν ειρμό, αν και είναι συμπυκνωμένες εκφράσεις.

Καλύτερα που γίνεται αυτό, τα βιβλία αυτά δεν είναι για να τα «καταλάβεις», καταλαμβάνω σημαίνει κατακτώ και εδώ δεν είναι αυτός ο Λόγος. Εδώ βρίσκεις ένα συνομιλητή σωστό, που του μιλάς και σε καταλαβαίνει και την επόμενη μέρα, μετά από δυο, δεν έχει αυτό σημασία, ξαφνικά θυμάσαι κάτι καλό που διάβασες μέσα στο βιβλίο και λες αυτό ήταν, που με απασχολούσε τόσο καιρό, πώς δεν το είχα καταλάβει...

Επιφοίτηση σημαίνει αυτό, μόνο που δεν γίνεται με δυσκολία, αν τόσο πολλοί έχουν συστρατευθεί, από τους αγαθούς μας προγόνους, σίγουρα δεν έγινε αυτό για να ταλαιπωρήσουν τον αναγνώστη, αλλά για να του δώσουν με τρόπο εύληπτο και σωστό τις νέες του δυνάμεις, αυτές που χρειάζεται στην σημερινή εποχή για να ζήσει καλά και σωστά να επιβιώσει. Και γιατί όχι; Και μερικά θαύματα να συμβούν από αυτά που καθημερινά άλλοτε συνέβαιναν στην Ελλάδα, μια καλή ιδέα να ειπωθεί, κάτι σωστό να μπει στα σκαριά του, μια καλή παρέα να δημιουργηθεί, την ομόνοια να βρούμε ανάμεσά μας, την αλληλεγγύη που μας συγκινεί και την Αγάπη στην καρδιά μας.

Τι άλλο χρειαζόμαστε έξω από αυτά για να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε σαν Έλληνες;

Τα Βιβλία-Δίαυλοι της Συλλογής Έργα και Ημέρες της Κοινωνίας της Γνώσης

Η Αρχή των Ρευστών, όπως η Αγάπη

Εμπνευστής: Αρχιμήδης

Η Κατάθλιψη προκαλείται από την έλλειψη Διανοίας

Εμπνευστής: Ασκληπιός

Ο Δρόμος προς την κατάκτηση του Ονείρου μας

Εμπνευστής: Μέγας Αλέξανδρος

Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα

Εμπνευστής: Επίκουρος

Η Ειρηνική Επανάσταση των Διανοουμένων

Η Ψυχική Υγεία

Εκδόσεις: Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ

www.kinoniagnosis.com



28 Δεκεμβρίου 2015

*Έτσι συζητούν οι έξι φίλοι,
τα βιβλία, είναι ωραίο να
τους ακούει κανείς.*



*Και ακόμα πιο ωραίο είναι να
μοιράζεται το στοχασμό τους και
να αναβαπτίζεται στα ύδατα της
δικής τους αγάπης*