

Μπορεί η Ελλάδα να αναστηθεί;



**Ειδική
Πληροφοριακή Έκδοση**

Δωρεάν Διανομή

Η Ανάσταση των Ελλήνων μπορεί να προέλθει από έργα της διανοίας, που είναι βάλαμο για την ψυχή, γιατί περιέχουν στοιχεία που ζωογονούν την διάνοια.

Η Αρχή γίνεται πάντα από την Αγάπη, που σαν ρευστό ρέει από τους χώρους της ουράνιας τάξης στα πεδία της ανθρώπινης ηθικής.

Αυτό είναι το κείμενο που προκύπτει, αν απλώς βάλουμε στην σειρά τους τίτλους των έξι βιβλίων, της νέας μας Συλλογής.

Αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι μια Συλλογή βιβλίων είναι μια παρέα καλών φίλων, που συζητούν και συνομιλούν για το θέμα του τίτλου, συζητούν τόσο σοβαρά και τόσο στοχαστικά που καλό είναι να τους ακούσει κανείς. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι μας δίνει αυτή η Συλλογή.



Η Ανάσταση των Ελλήνων είναι το ζητούμενο, ίσως από πάντα, γιατί αυτό που υπήρξαμε πολύ παλιά, πρέπει επειγόντως να το ξαναβρούμε, για να αντιμετωπίσουμε την ζωή με το θάρρος, την τόλμη, την αγάπη και την ενάργεια, την ενόραση και τον στοχασμό που έδειξαν οι Έλληνες πολλές φορές στην ιστορία τους.

Πώς όμως θα γίνει αυτή η Ανάσταση; Με μαζικά κινήματα, πολυπληθείς οργανώσεις και πολύβουες συγκεντρώσεις;



Όχι, μας λέει ο Ευριπίδης θα γίνει πολύ σιγά, ήρεμα και απλά, γιατί θα γίνει μέσα μας, μέσα σε κάθε Έλληνα θα ακουστούν πάλι τα λόγια που έμαθε να αναγνωρίζει ως δικά του, ως στοιχεία του εαυτού του και αναπόσπαστα μέρη της δικής του διανοίας.

Αυτά πρέπει πάλι να ακουστούν, οι σιωπηλές μουσικές των δικών μας λέξεων, με την

εκφορά των πρωταρχικών τους νοημάτων, εκείνη η δόνηση που υπόκωφα ακούγεται όταν οι Έλληνες συντάσσουν ξανά την διάνοιά τους, την συλλογική τους διάνοια αυτή την φορά.



[Υπάρχουν στοιχεία που ζωογονούν την διάνοια, μας λέει ο Πυθαγόρας και άλλα πάλι που την απονεκρώνουν.](#)

Γιατί η διάνοια είναι το αγαστό συμπλήρωμα της αγαθής μας ψυχής, ο μακρινός ορίζοντας των ονείρων μας και το ακροτελεύτιο σύνορο της εκπληρωμένης μας επιθυμίας.

Είναι η κινητήρια δύναμη των έργων μας και η αστείρευτη ενέργεια των στοχασμών μας. Χωρίς αυτήν, δεν γίνεται τίποτα. Ας μελετήσουμε λοιπόν ξανά τα Στοιχεία που ζωογονούν την διάνοια, καλύτερο φάρμακο από αυτό δεν υπάρχει για την απογοήτευση, την κούραση και την παραίτηση που κυριεύει τις κοινωνίες μας, όταν πάλι ακούν λόγια που δεν είναι εφικτά και υποσχέσεις που υποκρύπτουν το ψεύδος.

Χρειάζονται πολλά και καλά Στοιχεία για να ζωογονήσουμε την διάνοιά μας, ευτυχώς υπάρχουν πια αρκετά από αυτά μέσα στα βιβλία μας.



[Όταν άρχισα να μελετώ τα ρευστά, τότε ανακάλυψα την φύση της αγάπης, μας λέει ο Αρχιμήδης.](#)

Γιατί όπως τα ρευστά ρέουν από σημεία με υψηλότερο δυναμικό σε αυτά με χαμηλότερο, έτσι και η αγάπη ρέει από τα ανώτερα στρώματα της δημιουργίας προς τα κατώτερα.

Όπως το ρευστό έρχεται και ισορροπεί στην ίδια στάθμη σε δύο δοχεία που συγκοινωνούν έτσι και η αγάπη που ενώνει τους ανθρώπους, έρχεται στην ίδια στάθμη, αυτή που ορίζουν τα κοινά τους έργα.

Και όπως το νερό δεν τελειώνει στην φύση, έτσι και η αγάπη του Θεού, δεν παύει ποτέ να έρχεται προς εμάς.



[Και όμως υπάρχει η ουράνια τάξη, μας λέει ο Ιππόδαμος, την έχω δει και έχω στοχαστεί ώρες πάνω σε αυτήν.](#)

Είναι πολύ απλό να την παρατηρήσει κανείς αρκεί να κοιτάξει τα άστρα, πόσο όμορφα είναι οργανωμένα στις γειτονιές τους, πόσο καλά συνεργάζονται στις ωραίες τους κινήσεις και πώς κινούνται αέναα μέσα στην αρμονική συμβίωσή τους.

Αν αυτή είναι η εικόνα των άστρων που φτάνει σε εμάς, ενώ ξέρουμε πως μακριά στο βάθος γίνονται οι αέναες διεργασίες που παράγουν το σύμπαν και εμείς αυτή την εικόνα πρέπει να ακολουθήσουμε στις επίγειες διελεύσεις μας.

Και αυτή την τάξη να αποτυπώσουμε στους δρόμους και τις οδούς των ατομικών μας συνειρμών και της προσωπικής μας πορείας.



[Πάντα η αγάπη στην ηθική υποκινούσε τις πράξεις μου, ομολογεί ο Σόλων ο νομοθέτης](#)

Μια βαθειά προσωπική ηθική που είχαμε όλοι οι Έλληνες και μας υπαγόρευε να εργαζόμαστε πάντα για το καλό της πόλης μας, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα.

Όταν κοιτάς το ευρύ σύνολο στο οποίο ανήκεις και μελετάς τις κινήσεις του, ξεχνάς προς στιγμήν τα προσωπικά σου θέματα και τα αδιέξοδα που έχεις εντοπίσει και εργάζεσαι για το καλό όλων. Έτσι ο νους σου ησυχάζει από τα βάρη που καθημερινά συσσωρεύει στο στενό περιβάλλον των δικών σου προβλημάτων, απλώνεται σε ευρείς ορίζοντες και αναγεννάται καθώς αναβαπτίζεται στις αρχικές αξίες και αρχές που όλους μας ενώνουν.

Είναι μια κάθαρση να σκέπτεται κανείς για τα προβλήματα της πόλης. Μια κάθαρση που ξεκινάει από το πνεύμα του, επεκτείνεται στο νου του και εγκαθίσταται οριστικά στα βάθη της ψυχής του. Μια κάθαρση που διαρκεί αιώνια, γιατί ό,τι έχει μέσα του Ηθική, ποτέ δεν πεθαίνει.

Τα Βιβλία-Διάουλοι της Συλλογής «Μπορεί η Ελλάδα να αναστηθεί;»

Η Ανάσταση των Ελλήνων

Τα έργα της Διανοίας είναι βάλσαμο για την ψυχή

Εμπνευστής: Ευριπίδης

Τα Στοιχεία που ζωογονούν την Διάνοια

Εμπνευστής: Πυθαγόρας

Η Αρχή των ρευστών, όπως η Αγάπη

Εμπνευστής: Αρχιμήδης

Η Αγάπη που βλέπει την Ουράνια Τάξη

Εμπνευστής: Ιππόδαμος

Η Αγάπη στην Ηθική

Εμπνευστής: Σόλων



21 Οκτωβρίου 2015

Έτσι συζητούν οι έξι φίλοι, τα βιβλία, είναι ωραίο να τους ακούει κανείς.



Και ακόμα πιο ωραίο είναι να μοιράζεται τον στοχασμό τους και να αναβαπτίζεται στα ύδατα της δικής τους αγάπης.